



April 2014



Eerste tocht 2014

de DRAGT nieuwsbrief

ROEIVERENIGING DE DRAGT
opgericht op 20 juli 1981



www.dedragt.nl

BESTUUR

Voorzitter ;	André Dingemans	tel; 0512-532167
Secretaris;	Femmy Lieben	tel; 0566-653862
Penningmeester;	Ditte Zwaan	tel.: 0512-541362
	rekening 98.20.21.348 bij de sns Bank.	
	t.n.v.: Penningmeester R.V. "De Dragt",	
	Drachten	
Commissaris Materiaal	Ria vd Leden	tel.0512- 522330
Commissaris Roeien;		
Beginnende roeiers	Ellen Hoek	tel. 0512-521205
Gevorderde roeiers	Els Houwink	tel. 0512-530928
Coördinator activiteiten	Caroline Zeeuw van der Laan-Beers	
Redactie nieuwsbrief	Margien Donker	margien.donker@chello.nl
Webmaster	Nynke Venema:	nynkev@hotmail.com .

Instuifmomenten ;

Dinsdag;	19.00 uur , wordt 19.30 uur ,contactpersoon; Andre Dingemans
Woensdag;	09.30 uur , contact persoon; Margreet ten Hof ; 0512-521715
Donderdag;	19.00 uur , wordt 19.30 uur , contactpersoon; Jan Hoeksema; 0512-530928
Vrijdag;	09.00 uur , contact persoon; Margien Donker; 0512-549750 13.30 uur , contact persoon; Margreet ten Hof ; 0512-521715
Zaterdag;	09.15 uur , contact persoon; Els Houwink ; 0512-530928

Van de Schraag 042014.

Overdracht / Over De Dragt.

Als ik dit schrijf moet de ALV op 11 April nog komen. Ik stuur mijn copy naar Margien, die al jaren de eindredactie voert van deze nieuwsbrief, een hele prestatie. Mijn zeven jaar voorzitterschap is voorbij gevlogen. Ik geef het stokje/voorzittershamer over.

Wat is er eigenlijk allemaal gebeurt in die jaren?

Afgezien van de saamhorigheid, een paar nieuwe boten, zeer mooi opgeknapte boten, nieuwe website, verkleinen van het bestuur (van 7 naar 4 bestuursleden), de oude loods en aantal leden, is alles bij het oude gebleven.

Het lijkt een beetje kritisch en cynisch, zo is het niet bedoeld. Het is meer een feitelijke vaststelling. We hebben immers een prachtige vereniging, met een stel enthousiaste leden en een stabiele bestuurlijke en financiële situatie. De opkomst en sfeer bij het dauwroeien is een voorbeeld. We moeten echter wel toekomst gericht zijn en ons focussen op een aantal zaken.

Femmy heeft weer het initiatief genomen om de open dag te organiseren op 19 april a.s.. De hoop is om wat nieuwe leden te trekken. Ieder jaar lukt dit wel, maar er vallen ook weer leden af.

De gemiddelde leeftijd van de leden loopt op en daarmee de lichamelijke onvolkomenheden. De man van het eerste uur, Heerke, roeit al een tijd niet meer, maar blijft actief betrokken bij de vereniging. Zijn enthousiasme werkt aanstekelijk. Roelof, ons oudste lid, de man met de mooie slag, heeft eind vorig jaar een operatie ondergaan en zit nu in een revalidatieproces met fysiotherapie. Hij hoopt dit seizoen weer te kunnen roeien met de midweekers. Iedereen moet de groeten hebben en wij wensen hem beterschap.

Focussen op de leeftijdsopbouw van onze leden, opbouw van onderaf, contacten met andere verenigingen, meedoen aan toer en/of wedstrijd tochten of zelf organiseren.

Ik heb begrepen dat de kinderen van een paar leden willen roeien. Als er een groepje geformeerd en gecoacht kan worden zou dit een geweldige impuls zijn. Je zou het ook een toekomst bestendige actie kunnen noemen. Ik zal mij in ieder geval blijven inzetten voor de realisatie van de nieuwbouw. Ik hoop dat de nieuwe loods/accommodatie zal bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de vereniging.

Tot op het vlot,
André Dingemanse.

Beste roeiers,

Het wordt tijd voor een groot compliment aan jullie.
Het verzoek van mij, om de boten na het roeien aan de binnenkant net zo goed schoon te maken, als jullie altijd aan de buitenkant doen, wordt geweldig opgevolgd!



Dit stimuleert mij weer om de vloot goed in conditie te krijgen en houden. Op zo'n manier hebben we met z'n allen super veel roeiplezier. Dank daarvoor en jullie weten, als er iets niet naar het zin is, of jullie hebben slimme ideetjes, dan hoor ik het graag. Ik wens jullie bij deze een prachtige roeizomer met veel zon en weinig wind.

Tot op het vlot,
Jullie roeicommissaresje Ria.

Winter-Proeven

Op 18 december 2013 is een extra "proef-moment" gehouden: Gerrit van der Heide heeft, onder lenteachtige condities, op die dag zowel de roei- als stuurproef met goed gevolg afgelegd.
Gefeliciteerd met dit mooie resultaat!

Ellen H



Website RV De Dragt

In het bestuur is gesproken over de website. Het zou leuk zijn, de website nog actueler te houden, door leuke stukjes over activiteiten en recente foto's te plaatsen.

Dus: als jullie een tekst en/of foto's hebben, die geschikt zijn om op de website te plaatsen, stuur deze dan naar onze webmaster Nynke Venema: nynkev@hotmail.com.

Indien je niet op een foto op de website zichtbaar wil zijn, geef haar dat ook even door. Mocht het onverhoopt toch gebeuren, dan kun je haar verzoeken de betreffende foto te verwijderen.

Tellingen 2013

Dit jaar kon er elke maand wel geroeid worden, zelfs in januari en februari! Wel beleefden we een extreem koud voorjaar, maar dat weerhield er vele roeiers niet van om toch lekker het water op te gaan. En natuurlijk volgde er een prachtige zomer, waardoor er veel geskift kon worden.

Wat is ons opgevallen tijdens het tellen?

We krijgen soms het idee, dat het afschrijfboek ook een puzzelboek is, zoals blijkt uit onderstaande voorbeelden:

- Het toevoegen van de 1^e letter van de achternaam bij dezelfde voornamen ontbrak regelmatig;
- Onleesbare handschriften;
- Het plaatsen van pijltjes, als op het laatste moment verwisseld werd van boot;

- Twee maal dezelfde naam bij dezelfde boot, wie ontbreekt er dan? (konden we achterhalen door de Sportsplanner erop na te slaan!);
- Tweemaal dezelfde naam bij verschillende boten op hetzelfde tijdstip.

Als jullie je realiseren dat het tellen qua tijd een kwartier per bladzijde kost (x 28 blz. = 7 uur, zonder pauzes!) dan begrijp je, dat we er niet op zitten te wachten puzzeltjes te moeten oplossen.

Om bovenstaande reden is door het bestuur besloten het tellen af te schaffen. Mogelijk moeten we ons in de toekomst oriënteren op een digitaal afschrijfsysteem.

Wel zal het bootgebruik geteld worden, omdat dit van belang is voor het onderhoud.

(Inmiddels is gebleken, dat vele leden wel graag willen dat er geteld wordt. Waarschijnlijk zal er dus over 2014 opnieuw alle roeibewegingen worden geteld).

De top-tien roeiers in 2013 zijn:

1	Els	146
2	Margien	129
3	Ellen Y	110
4	Hans	97
5	Ed	92
	Femmy	92
7	Teatske D	87
8	Ditte	81
9	Jan	78
10	Ellen H	75

2012:

1 - 175
3 - 124
13 - 75
16 - 69
11 - 76
4 - 109
9 - 81
5 - 93
11 - 76
2 - 126

Moest je vorig jaar nog 80 keer geroeid hebben om in de top-tien terecht te komen, dit jaar was 75 keer voldoende.

De grootste stijgers is dit jaar Ellen Y en Hans; resp. vorig jaar op plaats 13/16 met 75/69 keer roeien, nu op plaats 3/4 met maar liefst 110/97 keer! Hoewel hij niet in de top 10 voorkomt, willen we toch Gerrit even noemen. Hij is sinds oktober lid en heeft al 34 x geroeid. Vermenigvuldig je dit getal

x 4 = 136 keer, dan komt hij op plek 2 in de top 10! Zo zijn er meer nieuwe leden, die zeer actief roeien; een goede ontwikkeling!

Voorkeuren:

De Haai is favoriet bij Hans (39) en Ellen Y(36). Ook de Stranljip is favoriet bij Ellen Y (35); Ditte (31) staat nog steeds aan kop bij de Ielgoes, maar Teatske D (23) en zij hebben stevige concurrentie van Sietse M (24) en Marjolein (22), die er dit jaar regelmatig met Ielgoes op uittrokken. Els en Margien waren veelal samen op pad met de Isgyas (resp. 29 en 41x). De Twirre is favoriet bij Margien (29), het PB bij Jan (16) en de Taling bij Ellen H (17).
Esther en Ditte

De princenhoftocht die veranderde in een prins Harry-tocht, ook wel de strontrace genoemd...

Wat verwarrend allemaal !!

Het begon allemaal die zaterdagochtend in de roeiloods. Vanwege de harde westenwind werd er met elkaar gezocht naar alternatieve routes. Ieder had er zo zijn eigen ideeën over, maar Femmy was al druk bezig met het klaar leggen van de riemen. “Het waait met de minuut harder !” riep ze. Op het open water bleken de golven inderdaad erg onstuimig, zodat we met elkaar besloten om om te keren en richting de Leijen te gaan roeien. Het water richting Opeinde lag lekker in de luwte. Vlak voor Opeinde moest er gewisseld worden van stuurman. In de Haai was dit snel voor elkaar. Maar in de Dolfijn bleek het nog een hele klus om dat even te regelen. In de Dolfijn zat namelijk prins Harry! En daar moest overheen gestapt worden. Eerst door Esther en vervolgens door Femmy. Het voorover buigen van Harry is net zoiets als z’n kin op de borst doen, met als gevolg dat de hindernis onwijs hoog wordt. Esther drukte Harry letterlijk naar de bodem van de boot onder luid protest van Harry natuurlijk. Femmy zag dit echt niet zitten en vroeg of Harry achterover wilde gaan liggen.

“Ammenooitniet!” zei Harry.

Waarop Femmy commandeerde: “Harry, ga NU achterover liggen!!” Dit gebeurde onder luid protest en z’n pet ging demonstratief over z’n gezicht. Proestend van het lachen stapte Femmy dapper over de

mopperende Harry heen. Toen Harry ook nog beweerde: "Ik kan ruiken waar je bent", had Femmy het helemaal niet meer. Willem, die op boeg zat, heeft alles in alle rust zitten aanschouwen en dacht er het zijne van. Uiteindelijk zat iedereen weer op z'n plek en kon de reis hervat worden. De Haai was natuurlijk als eerste gearriveerd bij het eilandje op de Leijen. Ook daar waaide het flink stevig, maar de aanlegsteiger lag gelukkig aardig in de luwte. Na een rondje om het eiland legde ook de Dolfijn aan. Maar de steiger lag werkelijk bezaaid met stront van alle wezens met vleugels die daar rond hangen! Met afgrijzen werden de eerste voeten op de steiger gezet. Er was geen schoon plekje te bekennen.



Dat wordt flink poetsen als we thuis komen! Ria zal alles extra goed controleren en ons aan het werk zetten! Al hadden we een bezem meegenomen, dan was dat nog niet afdoende geweest. Zodoende werd deze tocht een echte strontrace !
Op het eiland kregen we warme koffie met heerlijke koeken van Caroline!



De wind maakte het toch wel guur daar. Het leek ons dan ook verstandiger om weer naar de loods terug te roeien in plaats van verder te gaan. Een ieder die moest plassen heeft nog kunnen plassen voordat we ons weer klaar maakten voor de terugtocht.

In de Dolfijn werd nu rekening gehouden met de eventuele wissel van stuur. Al doende leert men, blijkt wel weer.

Maar ook de terugweg ging niet helemaal zonder oponthoud voor de Dolfijn. Dit keer was het niet prins Harry, maar een stel vissers in een voor anker liggend plezierboot. Deze heren hadden wel 5 à 6 vislijnen uitgegooid en zaten binnen in de boot te wachten tot ze beet zouden hebben.

Aanvankelijk dachten we dat de boot onbemand was, maar op het moment dat we verstrikt raakten in de vislijnen bleek dat dus niet het geval. Al vloekend en tierend kwam het stel naar buiten gerend! Hoe wij het toch in ons bolle hoofd haalden om dwars door de lijnen heen te varen !!

In allerijl probeerden Femmy en Esther los te komen uit de lijnen en dat lukte gelukkig ook vlot. Maar toen we snel weg wilden roeien bleek er aan het roertje nog een lijn vast te zitten. Dus toch maar weer in de achteruit. Margien klauterde naar achteren om de lijn los te maken maar tot haar grote schrik bleek er ook nog eens een dikke vis aan die lijn te zitten!! Zo snel als ze kon haalde ze het hele roertje eruit. De lijn was los en wij konden eindelijk onze weg vervolgen. Een stel vloekende vissers achterlatend op het schip. De vissers hebben nooit geweten dat ze zowaar een DOLFIJN aan de haak hadden geslagen!

Onder duidelijke commando's van Margien hebben we uiteindelijk zonder roertje de loods weer kunnen bereiken. (Zucht) Wat een avonturen weer....

Als onze vereniging nog een klachtenbrief binnen krijgt van hele boze vissers, dan weten jullie nu wie de schuldigen waren.... De bemanning van de Dolfijn !!

Esther



Dauwroeien, 5 april 2014

De wekker stond om 05.15 u. Dit was nog nooit vertoond voor welke roeitocht dan ook. Maar we waren om 6 uur op de loods. Alle 22 anderen waren er ook al. Het was een enorme opkomst voor dit barre tijdstip. De tocht begon in het donker. Het weer was goed maar wel bewolkt. Helaas dus geen zonsopgang, maar wel een mooie windstille tocht naar Ie-Sicht.



De catering was weer perfect verzorgd door Ellen Y en Maaike.





Al fluisterend hebben we drie suikerbroden en vele kannen koffie en thee naar binnen gewerkt. Weer terug bij de loods nog even de Skries in de was gezet en alle andere boten weer goed uitgesopt. Ria heeft wat teweeggebracht als materiaalsjefke, maar niet zonder resultaat. Zij heeft vanaf de 'zeepkist' iedereen bedankt voor de schone boten. De stemming was opperbest en na een riant ontbijt met veel belegde broodjes, eitjes, yoghurtjes en een heerlijke fruitsalade was het feestje om 09.30 u. na een warm applaus voor Ellen Y en Maaïke weer voorbij. Caroline

Activiteiten 2014

datum	activiteit	afstand	coördinatie	doelgroep
12/13 april	Weerribben			
17 mei	Rondje Bergum			
30/31 mei	Elfstedentocht			
29/31 mei	Boot halen en brengen Leeuwarden			
14 juni	Alde Feanentocht	25 km		beginners met roei en stuurproef en gevorderden
16 juli	Zoutkamptocht	95 km		gevorderden
17 aug	Rondje Grou	26 km		beginners met roei en stuurproef en gevorderden
30/31 aug	Sûkerbôletocht	110 km		gevorderden
13 sept	Oldenboarn tocht	42 km		gevorderden
19 sept	Isala Zutphen komt naar RV de Dragt			
1 nov	Roeien by night	15 km		beginners met roei en stuurproef en gevorderden
15 nov	Sinterklaas verwelkomen	5 km		beginners met roei en stuurproef en gevorderden
27 dec	Oliebollentocht	15 km		beginners met roei en stuurproef en gevorderden